



werkt voor
DE ZORG
www.nu91.nl

IK WAS EEN BEETJE PUNK!

Er was eens heel lang geleden een leerling verpleegkundige. Ik was een beetje punk, dat hoorde in die tijd als je in de psychiatrie werkte.

Vol enthousiasme volgde ik de b-opleiding. Niet alleen de lessen in zorgen voor patiënten, maar ook de presentatie van "het Beterschap", boeide mij.

Toen, ik schrijf 1981, was het heel gewoon dat jouw beroepsvereniging gastlessen gaf. Het was ook heel gewoon dat je niet alleen voor patiënten maar ook voor jezelf en je vak leerde zorgen. Het was ook heel gewoon dat je vanaf je leerlingentijd lid werd van een beroepsorganisatie of vakbond. Niet alleen voor jezelf, maar vooral om samen sterk te staan.

Eigenlijk is er niets veranderd. Nog steeds is het belangrijk samen een vuist te maken, solidair te zijn, mee te praten over onderwijs, pensioenen, beroepsinhoud, arbeidsvoorwaarden. En dit is slechts een kleine greep uit de motieven waarom ik TOEN lid werd van wat NU NU'91 is.

Gelukkig heb ik NU'91 nooit nodig gehad voor mijn eigen problemen. Maar ik heb me altijd veilig gevoeld met de gedachte dat als er iets was, ik altijd kon bellen. En ook dat is niet veranderd.

Need I say more...

Monique Kempff
Voorzitter NU'91